

מחזה לחג פורים

הדמיות:

המלך אחשוורוש המלכה ושתי המן הרשע
אסתר המלכה מורדכי היהודי המעמדות למלכה החדשה

אחשוורוש:

אני המלך אחשוורוש.
(מצביע על המן)
זה ראש הממשלה שלי.
אני שמח. אני רוצה לעשות מסכה.
(קורא לושתי)
ושתי! אני עושה מסכה.
בואי למסכה שלי!

ושתי:

אני המלכה ושתי.
אני לא רוצה ללכת למסכה.

אחשוורוש:

ושתי לא באה למסכה שלי.
אני רוצה אשה חדשה.

אחשוורוש (מדבר עם המן)

אני לא רוצה את ושתי.
אני רוצה מלכה חדשה.

(המן מביא את המעמדות לתפקיד המלכה החדשה. הן נכנסות בשורה, עושות סיבוב ועומדות מול הקהל. אחשוורוש עובר ביניהן ובוחר את אסתר.)

(אחשוורוש פונה לאסתר)

אחשוורוש: מי את?

אסתר:

אני אסתר.

אחשוורוש:

עכשו את המלכה החדשה.
(אחשוורוש שם כתר על הראש של אסתר)

(המן נכנס ופונה אל אחשוורוש)

המן:

היהודים לא טובים.
אנחנו צריכים להרג את כל היהודים.

אחשוורוש:

בסדר.

מתי?

המן :
אני רוצה להרג את היהודים ביום י"ד באדר.
אחשוורוש : בסדר.

(המן ואחשוורוש יוצאים מהבמה)

(מורדכי מופיע במרפז הבמה)

מורדכי :

אני מורדכי היהודי.

אני הדוד של אסתר המלכה.

אני רוצה לדבר עם אסתר.

(מורדכי קורא לאסתר)

אסתר ! אסתר ! בואי ! יש בעיה גדולה !

המן רוצה להרג את כל היהודים.

גם אנחנו יהודים !

את צריכה לדבר עם אחשוורוש !

(מורדכי יוצא)

אסתר :

אני צריכה לדבר עם המלך.

הוא צריך לשנות הרבה ?

(אסתר לוקחת בקבוק תירוש או מיץ ענבים וכוס. היא נותנת לאחשוורוש לשותות

לפחות שתי כוסות. אחשוורוש שותה ושומע.)

אסתר :

אחשוורוש, אתה אוהב אותי?

אחשוורוש :

כן, אסתר, אני אוהב אותך.

אסתר :

המן רוצה להרג אותי ואת כל היהודים !

אני עצובה מאוד !

אחשוורוש :

המן ! המן !

(המן מגיע)

אחשוורוש :

אתה רשע.

אתה לא ראש הממשלה.

לך הביתה !

(פונה למורדכי)

אתה איש טוב. אתה ראש הממשלה החדש.

מזל טוב !

(אסתר, אחשוורוש ומורדכי עומדים מול הקהל שמחים ואומרים:) חג פורים שמח !