

שיעור 12
במסעדה ביפו חלק ב'

Au restaurant à Yaffo – 2^{ème} partie

מיכאל: מלצר... מלצר...

מלצר: שלום, כן, אתה רוצה כבר להזמין?

מיכאל: לא, אני מחכה לאישתי.
סליחה איך קוראים לסלע, שם, בתוך הים?

מלצר: סלע אנדרומדה.

מיכאל: תודה. אנדרומדה? הנסיכה מהמיתולוגיה היוונית?
גם היא חיכתה וחיכתה לפירסאוס,
ממש כמו שאני מחכה להלנה! שלום.

הלנה: שלום. מי חיכתה? על מי אתה מדבר?

מיכאל: אנדרומדה חיכתה, פוסידון מלך הים
קשר את הנסיכה לסלע. מפלצת גדולה שמרה
על הנסיכה, אבל הנסיכה חיכתה לפירסאוס.
היא אהבה את פירסאוס, היא ציפתה לו.

הלנה: והוא בא?

מיכאל: כן, הוא בא. אבל אני חיכיתי וחיכיתי
ואת לא באת.

הלנה: אנדרומדה חיכתה הרבה זמן, אתה חיכית רק חצי שעה.

מיכאל: אבל את יודעת שאני לא אוהב לחכות.

הלנה: מה לעשות? אני רופאה, לא נסיכה. ניסיתי לבוא
בזמן, אבל פתאום בא חולה עם כאב ראש.
אחרי שהחולה הלך, באה גברת עם ילד חולה.

מיכאל: לא חשוב. מזל טוב!

הלנה: מזל טוב! אני רעבה....

מיכאל: מלצר..

מלצר: ערב טוב! אנדרומדה חיכתה, אתה חיכית, לפעמים כדאי לחכות. מה אתם רוצים להזמין?

מיכאל: מה יש לכם בתפריט?

מלצר: מנה ראשונה: מרק או סלט.
מנה שנייה: דגים או בשר.
מנה שלישית: גלידה, עוגה, סלט פירות.

מיכאל: רגע, אנחנו רוצים לחשוב.

מלצר: בבקשה.

מיכאל: מה את רוצה?

הלנה: קודם, אני רוצה מרק.

מיכאל: מה לפני המרק?

הלנה: לפני המרק אני רוצה שמפניה.

מיכאל: אחרי המרק?

הלנה: אחרי המרק אני רוצה דג.

מיכאל: דג? את אוהבת דגים! אני לא ידעתי...

הלנה: טוב, אנחנו נשואים רק חמש עשרה שנה.

Hevenu Shalom Aleikhem

- Developed by: The Pedagogic Center of the Jewish Agency for Israel, The Department for Jewish and Zionist Education
- Prepared for the web by Hebrew Classes at Stanford University
- These clips are open to the public. For special permission to use these materials contact the [Jewish Agency of Israel](mailto:pedagog@jajz-ed.org.il), email address: pedagog@jajz-ed.org.il